

# Beginnen



Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 27, aflevering 1, thema 1 (30 aug.-10 sept. 2021)

Na de startweek van welkom heten, vakantie verhalen en afspraken maken (ook met Trefwoord) werken we in de twee weken daarna in onze methode voor godsdienst/ levensbeschouwing Trefwoord met het thema 'Beginnen'.

## Beginnen

Aan alles zit een begin! Denk maar eens terug aan hoe het leven van uw kind is begonnen. Of aan hoe uw eerste baan begon. Of uw relatie.

De kinderen gaan nadenken over wat het begin van hun leven was. Misschien kloppen ze wel bij u aan om foto's of verhalen. Ze maken kennis met rituelen en de feesten rond de geboorte in allerlei godsdiensten. De verjaardag is ook zo'n feest. We vieren de verjaardag van uw kind(eren).

Ze gaan zich ook realiseren dat het niet eenvoudig is om aan iets te beginnen, bv. als je iets moois wilt maken, maar ook om contact te leggen als je vriendjes wilt worden. We spreken de kinderen moed in: "Gewoon beginnen! Doe het maar!" en leren hen over hun drempels te komen.



## Verhalen over het begin

Ze horen naast de verhalen uit ons leven ook verhalen over het begin uit verschillende godsdiensten: scheppingsverhalen, bv. uit de bijbel en uit de Maya-cultuur.

Daarmee leren ze dat de vraag naar hoe alles begonnen is een grote levensvraag is waar al eeuwenlang over nagedacht is. Maar vooral dat zij hun eigen idee kunnen vormen over het begin van alles.

Ze horen in de tweede week het verhaal van Noach die met zijn familie en alle dieren in die grote boot en later op het land een nieuwe weg van leven moest vinden. God zag dat het niet goed ging in zijn schepping en dat Hij met Noach en zijn familie echt opnieuw moest beginnen.

## Opnieuw beginnen

Hoe vaak moet je niet opnieuw beginnen als iets kapot is gegaan of niet goed loopt? Na een ongeluk opnieuw leren lopen... Denk aan de Paralympics die deze weken gehouden worden. Of na een ruzie met een schone lei beginnen en de draad weer oppakken.

Dat kunnen mensen: leren van het verleden, creatief zijn en de kracht hebben om telkens opnieuw te beginnen (ook al vergeet men deze lessen uit het verleden ook vaak genoeg).

Kinderen denken na over welke valse start zij wel eens gemaakt hebben. En hoe ze opnieuw gestart zijn. Maar in de bovenbouw ook of het misschien te maken heeft met waar je geboren bent, in Nederland of...

Ze ontdekken dat het goed is eens op een andere manier te beginnen, om het over een andere boeg te gooien. Ze horen daarbij over feesten die herdenken dat we ooit opnieuw begonnen zijn, zoals in Frankrijk op 14 juli, in Duitsland dat de muur gevallen is en dat bij ons op 5 mei vrede opnieuw begon.



Hiermee verkennen de kinderen aan het begin van het jaar wat het betekent dat mensen aan iets nieuws kunnen beginnen. En hoe ze opnieuw kunnen beginnen door te leren van het verleden en nieuwe mogelijkheden te verkennen voor de toekomst.

Een goed begin gewenst...

