

VLEIGERNIEUWS

VLEGER 3 (Ingelandhof)

SCHOOLJAAR 2018-2019 Februari 2019



BELANGRIJKE DATA

- 18 febr. voorjaarsvakantie (t/m 22 febr.)
- 25 febr. vergadering oudervereniging 20.00 uur
- 27 febr. voorronde schaken
- 28 febr. rondleiding nieuwe ouders 9.00-10.30 u

- 2 mrt. Carnaval
- 4 mrt. studiedag leerlingen vrij
- 4 mrt. MR vergadering
- 6 mrt. Finale schaken
- 21 mrt. Rondleiding nieuwe ouders 9.00-10.30 u

Uiterste inleverdatum kopij:
31 maart 2019

Eerstvolgende Vliegernieuws:
5 april 2019

Adres:
Ingelandhof 1
8043 EC Zwolle

Centraal telefoonnummer:
☎ 038-4210097

Kies voor:
De Vlieger 3– optie 3

www.kbsdevlieger.nl
las.vlieger@catent.nl



Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 24, aflevering 3, thema 1

Spreken is het volgende thema van de Trefwoordlessen. Afhankelijk van de voorjaarsvakantie loopt het thema vanaf 18 of 25 februari tot en met 15 maart.

Spreken

Weet u nog het moment van het eerste woordje van uw kind? Het begint te praten! Het is een wonder.

Kunnen spreken geeft kinderen kracht. Door dingen te benoemen leren ze de wereld kennen. Een kind leert al sprekend ook uitdrukking geven aan wie het is.

Spreken kan ook een machtig wapen worden. Je kunt iemand met woorden prijzen of afbreken. Vooral ook digitaal. Gaat appen echt ergens over of is het gebakken lucht?



Mooie woorden, echte woorden

Een enkel woord kan veel zeggen. Maar ook een beeld, een cartoon, je hart, je zwijgen of je daden vertellen vaak een heel verhaal.

In deze periode staan de kinderen stil bij de positieve invloed van woorden. Wat gebeurt er met jou als iemand iets leuks tegen je zegt of jou een compliment geeft. Maar soms spreken mensen elkaar ook steeds maar na. Het is belangrijk dat je echte woorden spreekt, die van jezelf zijn. Dat jijzelf bepaalt wat goed, lief of niet aardig is. En dat ook durft te zeggen, beleefd en fatsoenlijk.

Beeldtaal

Beeldtaal is taal die hoort bij levensbeschouwelijke tradities. Bronverhalen zoals Bijbelse parabels roepen beelden op van een werkelijkheid, die in het echt nog niet bestaat, maar dat wel kan worden. Een wereld zonder pijn of oorlog bestaat er nu nog niet. Maar je kunt erover vertellen hoe die wereld eruit zou kunnen zien. Dat doet Jezus wanneer Hij vertelt over het Rijk van God. In die wereld delen mensen met elkaar het brood, vergeven mensen elkaar en sluiten ze niemand buiten. Bij deze verhalen is het de kunst ze niet alleen letterlijk te lezen, maar de diepere betekenis te herkennen. Zo kunnen we kinderen laten ontdekken dat deze verhalen ons eigenlijk vertellen. Ze sporen aan om te 'Luisteren met je hart'.

Jezus vertelt

In de bijbelverhalen bij dit thema is er een verhaal waarin Jezus een man ontmoet die zijn naam niet meer weet. Hij hoort allemaal vreemde stemmen in zijn hoofd. Dan roept Jezus hem bij zijn echte naam. 'Adam', zegt Jezus. Dat ene woord brengt hem op zijn verhaal. 'Ik heet Adam', zegt de man. En vanaf dan heeft de man geen last meer van stemmen in zijn hoofd.

Ook vertelt Jezus zelf verhalen over geluk voor mensen die verdriet hebben, verhalen over liefde en vrede. Dat doet hij met beeldverhalen zoals het verhaal van de zaaier. De zaaier zaait het graan, op de rotsen, tussen de distels en in de goede aarde. Wie goed naar het verhaal luistert, weet dat mensen de wereld mooier kunnen maken. Zij zijn als de graankorrels die in de goede aarde terecht zijn gekomen en zijn gaan groeien.

Dit thema gaat over spreken, over 'echt en oprecht' spreken.

Nieuwe leerlingen



We verwelkomen de volgende leerlingen bij ons op school:

Groep 1/2a: Eva v T, Jesse P en Tim B

Groep 1/2b: Lotte Z, Nine t H en Amaany B

Groep 5b: Mazen de G

Groep 6a: Eva B

Groep 7a: Miriam de G en Carlijn J



We wensen jullie heel veel plezier bij ons op school.

Ervaringen Open Huis 13 februari

Woensdag 13 februari tijdens het Open Huis was een fijne en goed bezochte Ochtend. Terugkijkend zien we nieuwe kansen en verbeterpunten. En zoiets moet een ook beetje groeien. We gaan voor het volgende Open Huis (op vrijdag 17 mei na de meivakantie) een kleine aanpassing doen op de website, zodat de aankondiging daarin wordt meegenomen. Op sociale media zijn we al wel goed bekeken.

Op het plein stond een welkomstbord bij de hoofdingang met ballonnen eraan. En sta tafels bij de ontvangst en in het Vliegertheater met koffie/thee/limonade/koekjes/rozijntjes.

Vooraf zijn er spandoeken (met toestemming van gemeente en eigenaren van hekken) in de wijk neergehangen en er is 2x geflyerd in de wijk.



Ouders waren heel tevreden en belangstellend. Reacties als 'wat hangt hier een fijne sfeer', 'wat is KiVa precies' tot aan een duidelijk beeld gekregen van het onderwijs in de groepen' hebben we veel gehoord. Dat nu in school een peutergroep is gehuisvest (Prokino), hielp positief mee in het kunnen beantwoorden van soms ook praktische vragen.

We wachten af wat ons het oplevert aan nieuwe inschrijvingen. De eerste is al binnen! De samenwerking met de leerlingenraad en oudercommissie verliep heel prettig en was ondersteunend voor het geheel. De school zag er netjes en representatief uit. De lessen van de leerkrachten waren, zoals dat normaliter mag worden verwacht, goed voorbereid. We waren ons wel bewust van bezoekers, her en der hebben we een groen plantje extra neergezet en de ramen in de sluisdeuren extra laten zemen.

Kortom: een geslaagd eerste Open Huis.

Schoolvoorbereidingen naar volgend schooljaar al gestart

Na de voorjaarsvakantie bespreken we intern hoeveel groepen we kunnen maken en hoe deze groepen zijn samengesteld. We gaan uit van een normaal gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen per groep op basis van de standaard reguliere bekostiging. We houden daarbij rekening met visie, met logische indelingen en borging van het onderwijsleerproces. De ingezette koers t.a.v. spelend/bewegend/onderzoekend leren is onderdeel van de geplande studiedag van maandag 4 maart aanstaande. Eind maart willen we een formatieplan voorleggen aan de MR-geleding, in april hopen we de procedure besluitvorming formatie af te ronden met de MR. Alle leerlingen zijn maandag 4 maart vrij zoals bekend is gemaakt in de jaargenda.

Bericht van de Kerstcommissie

Om alle kinderen te bedanken voor hun "creatieve" inzet tijdens onze adventsactie voor de Clinic clowns.

Om alle ouders te bedanken voor hun komst naar de Dominicanenkerk om samen met ons het kerstfeest mee te vieren.

Om de oudercommissie te bedanken voor hun ondersteuning in deze drukke KERST- periode.

Om de "versier-ouders" te bedanken.... de school zag er weer heel sfeervol uit!



Ouderbijdrage schooljaar 2018/2019 tweede inning

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De eerste incasso van de ouderbijdrage heeft plaatsgevonden op 29 oktober 2018.

Ter informatie wil ik meedelen dat eind februari de tweede incasso eraan komt, mocht u betalen in 2 termijnen van € 20,00.

De ouderbijdrage heeft tot nu toe al geleid tot een succesvol schoolreisje/schoolkamp/kleuterfeest, kinderboekenweekfeest, Sinterklaas- en Kerstfeest. Voor de rest van het schooljaar staan ook nog diverse leuke activiteiten op het programma zoals op vrijdag 1 maart Carnaval op school!

Heeft u aangegeven om de ouderbijdrage zelf over te maken, dan wil ik u vriendelijk verzoeken om het tweede termijn van € 20,00 voor 1 maart 2019 over te maken naar:

IBAN nummer NL42 ABNA 0477 1576 45 t.n.v. Oudervereniging KBS de Vlieger 3

O.v.v. naam van uw kind en groep

Heeft u nog vragen, dan kunt u deze mailen naar: oudercommissievlieger3@catent.nl
Ouders die nog geen incasso hebben lopen en dat wel graag willen, kunnen dit ook melden via de mail.

Van de Penningmeester
Oudervereniging KBS De Vlieger 3